

Den lille bog om LYKKE

Hent bøger PDF



Meik Wiking

Den lille bog om LYKKE Meik Wiking Hent PDF Hvorfor er danskerne verdens lykkeligste folk? Når der laves internationale lykkemålinger, så ligger Danmark næsten altid nummer 1 eller i hvert fald i top tre. Danskerne er hverken de rigeste i verden eller de mægtigste, mest innovative eller de mest sunde, så hvad er det, vi danskere gør rigtigt, som sørger for, at langt de fleste af os går rundt og er lykkelige?

Forfatter Meik Wiking gav en flig af svaret i sin seneste bog *The Little Book of Hygge*, som har solgt millionvis af eksemplarer i hele verden, og som beskrev det danske begreb hygge på en måde, så folk kloden rundt puttede sig i deres Sarah Lund Sweater og ønskede sig til skandinaviske himmelstrøg. I opfølgeren *Den lille bog om Lykke* tager Meik Wiking virkelig fat på at beskrive, hvorfor vi danskere er så lykkelige.

Danskerne har en stor fællesskabsfølelse, vi stoler på hinanden og vores stat og kommuner, og vi er typisk tilfredse med den service, som vi får i samfundet. Men det handler i mindst lige så høj grad, om alle de små ting, vi danskere tager for givet: lang ferie, lav arbejdstid, masser af familiesamvær og – ja – hygge. Som Meik skriver i bogen, så er der i Danmark ingen prestige i at arbejde mange og lange timer og tjene mange penge; i stedet er der prestige i at hente sit barn tidligt i institution, lave sin mad fra bunden af sunde råvarer og have tid til at læse bøger og gå på museum.

Vi betaler måske nok en af de højeste skatteprocenter i verden, men vi får noget for pengene: Lykke, tillid og et land, hvor det er rart at være.

Meik Wikings første bog *The Little Book of Hygge* har solgt rigtig, rigtig mange eksemplarer verden rundt og i *Den lille bog om Lykke* fortsætter han sin fascinerende og humoristiske gennemgang af det danske samfunds solsider.

Opfølgeren til den storsælgende *The Little Book of Hygge*!

Hvorfor er danskerne verdens lykkeligste folk?

Når der laves internationale lykkemålinger, så ligger Danmark næsten altid nummer 1 eller i hvert fald i top tre. Danskerne er hverken de rigeste i verden eller de mægtigste, mest innovative eller de mest sunde, så hvad er det, vi danskere gør rigtigt, som sørger for, at langt de fleste af os går rundt og er lykkelige?

Forfatter Meik Wiking gav en flig af svaret i sin seneste bog *The Little Book of Hygge*, som har solgt millionvis af eksemplarer i hele verden, og som beskrev det danske begreb hygge på en måde, så folk kloden rundt puttede sig i deres Sarah Lund Sweater og ønskede sig til skandinaviske himmelstrøg. I opfølgeren *Den lille bog om Lykke* tager Meik Wiking virkelig fat på at beskrive, hvorfor vi danskere er så lykkelige.

Danskerne har en stor fællesskabsfølelse, vi stoler på hinanden og vores stat og kommuner, og vi er typisk tilfredse med den service, som vi får i samfundet. Men det handler i mindst lige så høj grad, om alle de små ting, vi danskere tager for givet: lang ferie, lav

arbejdstid, masser af familiesamvær og – ja – hygge. Som Meik skriver i bogen, så er der i Danmark ingen prestige i at arbejde mange og lange timer og tjene mange penge; i stedet er der prestige i at hente sit barn tidligt i institution, lave sin mad fra bunden af sunde råvarer og have tid til at læse bøger og gå på museum.

Vi betaler måske nok en af de højeste skatteprocenter i verden, men vi får noget for pengene: Lykke, tillid og et land, hvor det er rart at være.

Meik Wikings første bog *The Little Book of Hygge* har solgt rigtig, rigtig mange eksemplarer verden rundt og i *Den lille bog om Lykke* fortsætter han sin fascinerende og humoristiske gennemgang af det danske samfunds solsider.

Opfølgeren til den storsælgende *The Little Book of Hygge*!



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode